

Gelijk eene bloem, nauwelijks ontloken en ver-
trapt, zoo is zij verschenen en verdwenen.



ZOET AANDENKEN

van

Maria Christiana AVAU

teergeliefd dochtertje van

Mijnheer en Mevrouw Alphons Avau-Tielemans

geboren te St-Kwintens-Lennik den 4 Mei 1934,
en aan de liefderijke zorgen harer ouders ont-
rukt te Dilbeek, den 1 Februari 1939.

Als een bloempje lief en teeder
Bloeyde ik stil in moeders hof,
God ter eer tot mijn ouders lof.
Godes Engel kwam gevlogen,
Hij die schoone, die op aard'
Bloempjes voor den Heer vergaart.
Eer gij, moeder het mocht weten,
Werd ik plots met zachte hand
In des heeren tuin geplant.
Ouders lief, het kan niet anders ;
Zulk een scheiden baart verdriet,
En toch bid ik : treur maar niet !
'k Ben gelukkig bij den Heer !

R. I. P.

De plechtige lijkdiens en begrafenis hadden
plaats te Dilbeek, op Vrijdag 3 Februari 1939, te 8 u.

J. Ceuppens te Dilbeek.