

Zooals het den Heer behaagd heeft is het geschied.  
Zijn H. Naam zij gebenedijd.



## Bid voor de ziel

van Juffrouw

## ELISA CABO

geboren te Nederbrakel, den 2 Augustus 1859.  
en er in den Heer ontslapen den 22 April 1935.  
Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

---

Zij was bezield met een diepen geest van geloof, die haar gansch leven een gezonde godsvrucht bijzette: haar grootste genoegen vond zij in haar vrije uren over te brengen in aanbidding voor den God onzer altaren.

Als kind van Maria voelde zij voor haar Hemelsche Moeder een teedere liefde en in haar vereering een bron van vreugde en troost. Haar aanroeping kwam als van zelf op haar lippen.

Naarstig werken voor het welzijn van het gesticht dat haar opgenomen had, was voor haar een zoete plicht en voor anderen een schoon voorbeeld.

Eerweerde Oversten, dierbare Zusters en gezellinnen, nu begrijp ik ten volle de zorgvolle genegenheid, die gij ook, in lastige omstandigheden, mij tot het einde toe hebt betoond. Ik zal het u vergelden door mijn gebed om zegen over u bij den Heer. Vergeet gij ook mij niet in uw bidden.

Mijn Jezus, bermhertigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid.  
(300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.