

De dood der rechtvaardigen is de verlossing hunner smerten en de verwisseling hunner ellenden tegen het eeuwig geluk. H. Greg.



## Bid voor de ziel

van

# ROSALIA CALLAERT

weduwe van

## ALFONS MAES

geboren te St. Denijs-Boekel den 12 Januari 1871. en godvruchtig overleden te Elst den 18 Januari 1943. Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden en voorzien van den Apostolischen zegen " In articulo mortis „

Lid van de Confrerie van 't H. Hart, wekelijkschen Kruisweg en andere godvruchtige genootschappen.

---

Deze vrouw was diep godsdienstig, eenvoudig en rechtzinnig, leefde in de vrees des Heeren, bezielde met een geest van liefde voor God en den evenmensch nooit kwam een woord van bitterheid of minachting uit haren mond ten opzichte van haren evennaaste. Zij heeft de belangen van haar huis zorgvuldig behertigd, aan hare kinderen wees zij den weg die naar God leidt en hare geliefkoosde weg was de weg naar Gods huis waar zij troost en sterkte putte.

O Maria, gij waart mijn troost in de droefheid mijn toevlucht in de beproevingen, gij zijt nu de hoop mijner zaligheid-

Bemide kinderen en kleinkinderen, bloedverwanten, ik heb u verlaten. doch mijne liefde voor u sterft niet, ik zal u blijven beminnen in den hemel, waar wij malkander zullen weerzien. Hebt dank voor uwe goede zorgen en weest mij indachtig in uwe gebeden, gij, vooral, mijne duurzame dochter, den Heere toegewijd.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
7 j. & 7 quadr. afl.

---

Uitg. L. Van Hcever, Koster, Oprakel.