

Op het onverwachte uur zal de Zoon des menschen komen.



BIDT VOOR DE ZIELERUST

van

MAURICE CALLANT

echtgenoot van

ELISA VANMEIRHAEGHE,

*den 7 December 1887 te Waregem geboren, wierd hij
den 16 Oktober 1937, bij ongeval uit het leven gerukt
te Oudenaarde, bediend van het H. Oliesel.*

Bij elke daad, bij ieder gedachte, houdt en gedraag u als moest gij vandaag sterven. De dag van morgen is onzeker, en wie weet of gij hem hebben zult, en wijs zult gij handelen, zoo gij bij 't aanbreken van den dag, denkt den avond niet te zullen bereiken. Zijt dan als een reiziger en een vreemdeling op aarde, die zich geen wereldsche, ijdele en vergankelijke zaken aantrekt. (Nav. v. Kristus I^e Boek XXIII Hoofdst.)

Nu is het voorwaar een kostelijke tijd; nu zijn het de dagen geschikt om onze zaligheid te bewerken.

(Ibidem)

*Beminde Echtgenoot en lieve Kinders, prent diep in uw geheugen de kostelijke les U door mijn onverwachten dood gepredikt. "Kiest het beste deel: De zaligmaking uwer onsterfelijke ziel." Bidt voor mij. Zijt ook Gij mij indachtig, geliefde *Bloedverwanten*, opdat de Heer mij genadig weze.*

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 m. 40 d. afl.)

HIJ RUSTE IN VREDE

Drukk. J. Castelain, Helkijn.