

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANCIES CALLEBAUT

echtgenoot van

Mevrouw Victorinè Van den Driessche

geboren te Steenhuyze-Wijnhuyze den 18 September 1857, en godvruchtig overleden te Sinte Maria-Audenhove den 31 Januari 1935. Versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart van Jezus

O God, hard en pijnlijk is de slag die ons komt te treffen doch wij zijn hier op de wereld niet gekomen om er te blijven, maar om ons voor te bereiden op de gelukzalige eeuwigheid; wij aanbidden met christelijke onderwerping uwen Heiligen Naam.

Onze Vader die in de Hemelen zijt vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren.

Mijn zoon, geef acht op mijne woorden en plaats ze in uw hart, als den grondsteen van uw gedrag: wanneer God mijne ziel zal tot zich genomen hebben, bestel mijn lichaam dan ter aarde en eerbiedig uwe moeder zoolang zij leeft.

Toias IV, 2 en 4.

Beminde echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, beste broeder en zuster, ik verlaat een dal van tranen voor een beter vaderland; maakt niet te veel verdriet over mijn afsterven doch bidt veel voor mij en draagt uwe werken en uw lijden op aan God; het is het eenige wat mij nog kan baten. Blijft onder elkander vereenigd, dient God getrouwelijk en leeft zoo dat gij nooit de dood hoeft te vreezen, wanneer zij u ook overkomen zou. Vaarwel welhaast zien wij elkander weder.

Akten van Geloof Hoop en Liefde 7 jar. en 7 q.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.