

Zalig de dooden, die in den Heer sterven.

Apoc. XIV 13



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MAURICE CAMPHYN

echtgenoot van Mevrouw

EMMA DE MEULEMEESTER

Oud-Strijder. Vereerd met het Vuurkruis - Herinneringsmedaille van den Oorlog 1914-18 - Overwinningsmedaille - Oorlogskruis met Palm & Fransch Oorlogskruis,

geboren te Gyne, den 26ⁿ Juni 1885 en godvruchtig overleden te Berchem-Vl., den 9ⁿ Februari 1939, versterkt door de H.H. Sacramenten.

O God, kort zijn de dagen van den mensch, het getal zijner maanden hangt van U af; Gij hebt hem de palen gesteld die hij niet overschrijden kan. Job. XIV

Gelukkig de dienaar, dien de Heer bereid vindt als Hij zijne rekening komt afvragen. H. Matth. XXIV

Heer, voor deze die in U gelooven, wordt het leven verwisseld en niet weggenomen. Terwijl hun aardsche woonhuis wordt vernietigd, wordt hun in den hemel een eeuwige woning opgebouwd. Pref. Requiemmis

Hij was een goede echtgenoot, een voorbeeldige huisvader, om zijne dienstwilligheid en naarstigheid was hij geacht en bemind.

Mijn dapper vriend, het is voor elkeen van ons, het is voor mij dat gij uw leven hebt blootgesteld en dat gij geleden hebt. Ik moet u de gevoelens van mijnen eerbied en van mijne dankbaarheid uitspreken.

Kard. Mercier Kerstdag 1914

Beminde Echtgenoot, onderwerp u aan Gods wil, eens zien wij elkander terug in den schoonen hemel..., en gij mijn duurzame Zoon, bemin uwe Moeder, herdenk uw Vader, bid voor de zaligheid mijner onsterfelijke ziel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. aff.

Druk. J. Libeer-Gekiere, Berchem. - tel. 75