

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



WIL IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN
INDACHTIG WEZEN DE ZIEL VAN
Eerwaarde Zuster MICHAËL
(JUFFROUW CELINE CANNOOT)

Geboren te Hofstade, 17 februari 1878.

Trad in het klooster der Zusters van de H. Vincen-
tius à Paulo te Wichelen, 24 juni 1895

Geprofest 24 september 1896. - Was achtereenvol-
gens Overste te Moerzeke, Wichelen en Nokere.

Jubilarisse van 60 jaar kloosterleven ; godvruchtig
overleden in het Retraïtenhuis O. L. Vr. Midde-
laars te Moerzeke, de 15 november 1958.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

De duurzame overledene wier afsterven wij
betreuren was een toonbeeld van eenvoud, van
toewijding en dienstvaardigheid.

Als overste liet zij zich voortdurend leiden door
het woord van de Meester : « ik ben gekomen om
te dienen, niet om gediend te worden. »

Zij heeft het zoet gesmaakt van in de jeugd
's Heren juk te dragen ; geplant in het huis des
Heren bloeide zij in Zijn voorpleinen door het
beijveren der deugden : diepe godsvrucht, mede-
lijden met de ellendigen, betrouwen in de Godde-
lijke Voorzienigheid. Zij vervulde haar geestelijke
moederschap tot voldoening en stichting van
Oversten en medezusters. Te Moerzeke was zij het
die tot de laatste uren van zijn leven Eerw. Priester
Poppe bijstond en 'getuige mocht zijn van zijn
heilige levenswandel en dood.

Beminde Oversten en medezusters, gij mijn duur-
bare familie, ik dank u voor uw genegenheid en
zorgen, vergeet mij niet in uw gebeden.

Alles voor U, allerheiligste Hart van Jezus !

(300 d. a.)

Maria, onze hoop, heb medelijden met ons.

(300 d. a.)

Lib. Vanbeveren. Moerzeke