

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Elodie CAPIAU

echtgenoot van Mijnheer

Theophiel GOSSEYÉ

geboren te Nederbrakel, den 21 December 1879 en er
godvruchtig overleden, den 29 Juni 1941,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Haar afsterven doet U weenen, doch troost U in den
Heer, zij is tot een beter leven overgegaan; Gods H.
Wil geschiede. (H. Ephr.)

Ik hoorde een stem die tot mij sprak: "Zalig zij die
sterven in den Heer," - Van nu af reeds, zegt de H.
Geest, zullen zij rust vinden voor hunne werken; want
hunne werken volgen hen. (Apoc. XIV, 13)

Zij was een werkzame, zorgvuldige en godvreezende
echtgenoot en moeder die haar leven toewijdde aan
het geluk van haar echtgenoot en kinderen. Haar
zachte inborst en haar minzame omgang verwierf haar
vele vrienden.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen en familie,
gaarne was ik nog enkele jaren bij U gebleven om voor
U te zorgen. Doch de Meester van het Heelal heeft er
anders over beslist. Dat zijn Naam gezegend zij!

Hij moge U ook troosten in uw smart. Laten wij
met elkaar vereenigd blijven in liefde en vurig gebed,
dan zien wij eens elkander weer in het zalige hierboven.

Jezus; Maria, Jozef. (7 j. afl.)

De vier akten (12 j. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.