

MIJN JEZUS, BERMHERTIGHEID. (300 d. afl.)

† Bid voor de Ziel van

Vrouw Emma Cappelle

ECHTGENOOTE VAN URBAIN VANPETEGHEM

geboren te Handzame den 20 September 1884

en overleden te Zarren den 8 Juni 1946

na de H.H.Sacramenten der stervenden ontvangen
te hebben

Lid van den Eersten Vrijdagbond en van de Broe-
derschappen van 't H. Hart en van de H. Barbara

Ik hebrond mij gezien en niemand heb ik gevonden
die mij helpen kon. (Is.63)

Heer heb medelijden met mij want ik ben zoo zwak
(Ps V)Mij betrouwend op den overvloed van uwe
barmhartigheid zal ik in uw huis binnentreden, en
vervuld met uwe vrees zal ik U o Heer aanbidden.

Eene deugdzame vrouw is een groote schat voor
dezen die ze gevonden heeft, en hij mag haar als
een bijzonder gunst aanschouwen. O God, hoe
groot is het verlies van zulk een teedere moeder !
Het geheugen van haar liefde tot ons, van hare zor-
gen voor ons geluk doet ons bittere tranen storten.
Eilaas ! Zij is heengegaan !

Zoo wij weenen en zuchten, 't is dat wij gevoelen
welk groot verlies wij ondergaan hebben.

Beminde Echtgenoot; lieve Kinderen en Kleinkin-
deren, vergeet niet hoe ik voor u gezorgd en gear-
beid heb. Ik bid u, door de verdiensten van Jezus-
Christus en door de liefde van den H. Geest, dat
gij mij door uwe gebeden zoudet helpen.

Zoet Hert van Jezus, wees mijn liefde. 300 d.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d.

Dr. J. Slembrouck-Decaestecker, Zarren