

De deur des hemels staat open om deze te ontvangen
die op Maria hun betrouwen stellen. (H. Bern.).



BID GOD VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

ALICE-CORNELIA CARDOEN

Echtgenoot van MIJNHEER

HENRI DEGRIECK

geborente Elverdinge, den 14 Maart 1900 en godvruchtig
overleden te Brugge, den 21 September 1939,
bediend door de H.H. Sacramenten der stervenden.

ONS hart is bedroefd en onze oogen door tranen ver-
duisterd, omdat onze vreugde en troost ons zijn ont-
nomen; maar in onderwerping aan Gods heiligen Wil
herhalen wij de bede: Heer, uw Wil geschiede.

(Jer. 48. Matth. 6).

DE duurzame overledene die wij betreuren was steeds
eene christene echtgenoot en moeder, zij leefde gansch
voor haar huisgezin en hare kinderen en het hart van haar
man stelde al zijn betrouwen op haar. Als lieve, zorgzame
en christene moeder leerde zij hare kinderen den Heer
vreezen en de zonde vluchten. Daarom zal haar gedachte-
nis in zegening blijven.

De Heer zal mij vergelden volgens Zijne gerechtigheid
en mij beloonen naar de reinheid mijner handen. (Psalm 17).

MIJN DIERBARE ECHTGENOOT, te vroeg helaas moet
ik u alleen laten in de wereld, onze scheiding is pijn-
lijk, wij waren immers zoo gelukkig te zamen, en gaarne
had ik nog blijven leven om samen te zorgen voor onze
lieve kinderen. Aanvaard mijn dood met moed en overge-
ving, betrouw op Gods Voorzienigheid en God zal u
troosten en sterken.

MIJNE LIEVE KINDEREN, Moeder, al is zij van u geschei-
den, waakt voort over u, hare liefde en bezorgdheid
voor uw welzijn is niet verminderd, ik beveel u aan God,
(Hand.) Hij zegene en beware u. (Num.). Groeit op in
eere en deugd tot Vaders troost. Bidt voor Moeder al de
dagen van uw leven.

BEMINDE VADER, BROEDERS en ZUSTERS, aan uw
allen zeg ik vaarwel, bidt voor mij, Gij vooral, mijn
ZUSTERS den Heer toegewijd.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Druk Eblon, Veurnestr. 11, Elverdinge. - Tel. 86