

Belgie heeft gebloed, geleden....  
't Was ons nooit zoo lief als heden!  
Heeft het menig man verloren,  
In hun dood is 't Land herboren!



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN  
van Mijnheer

## EUGEN CARLIER

Soldaat bij het 24<sup>e</sup> Linieregiment.

ZOON VAN WIJLEN

### PETRUS en MATHILDE HAEGEMAN

geboren te Nederbrakel,

den 23 September 1895 en overleden in 't Hospitaal  
te Brugge, den 12 Februari 1919.

Hij heeft zijn eervol deel gehad in de verdediging van het Vaderland. Aan den Yzer heeft hij gansch den strijd meêgevochten. Hij was bevallig, aangenaam van karakter en zeer dienstvaardig.

Kostelijk is in de oogen des Heeren de dood zijner vromen. Ps. 115.

Het heil was gekomen, de overwinning was daar! Nu slechts, zouden onze zegevierende strijders de rust, het loon en den roem hunner heldendaden oogsten. De toekomst lachte hem tegen, zijne moeder, broeders en zusters zouden hem met openarmen ontvangen en op het harte drukken.

Helaas een stond is genoeg om al die hoop te verijdelen. Hij heeft ons en deze wereld verlaten! Edoch, van zijnen kant is 't heil hem geworden, 't eeuwig heil, den eeuwige zege, d'eeuwige rust, het onsterfelijk loon, d'onsterfelijke roem. — Wie onder de menschen kent Gods raadsbesluit. Sap. IX.

Beminde Moeder, Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, ik zal in uw midden niet meer verschijnen, mijne dagen zijn uit. Nogthans weet wel, dat ik hierboven leef met Hem, die alleen het geluk en de vrede is. Onze scheiding is, maar tijdelijk, leeft deugdzaam en kristelijk en dan zien wij elkander voor altijd weer.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300d.afl.)

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt