



Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARIA - CLARA CARLIER

Echtgenootte van

RENÉ VANDE MERGEL

geboren te Nederbrakel den 13 Oogst 1869,
en er godvruchtig overleden den 5 September 1934.
Versterkt door de HH Sacramenten der stervende.

Zij was lid van de Confrerie der H. Barbara.

Zij was eene brave Christene vrouw, eene goede echtgenootte en moeder. Wat bij haar heugaan troost 't zijn de goede voorbeelden die zij heeft gegeven, 't is de levendigheid van haar geloof. Hoe vroom en vreedzaam haar leven! Hoe groot hare zachtmoedigheid en liefde voor man en kinderen! Hoe teeder hare godsvrucht tot Jezus en zijne aller heiligste moeder!. Hoe vast haar betrouwen op den Heer.

De goede God heeft aan zijne dienaressen de beproevingen niet gespaard. Met onderwerping aan Gods wil heeft zij hare langdurige ziekte verdragen tot dat de Heer ze uit de ellende van dit leven tot zich heeft geroepen.

Duurbare Echtgenoot, ik verlaat U doch wees niet ontroostbaar; een dag zal komen dat wij elkander zullen wederzien in den Hemel. Beminde Kinderen gij hebt getuigen geweest van mijne liefde voor U, van mijne verduidelijking in het lijden, bewaart in uwe harten de gedachtenis uwer moeder, blijft altijd getrouw aan den Heer.

Een laatste gunst vraag ik U, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.

Druk. Frans De Geeter-Radys, Nederbrakel.