

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.

BID VOOR DE ZIEL VAN

† **ALFONS CARNEWAL**

zoon van wijlen

**Célestin en van wijle Coleta VAN DER LINDEN**

geboren te Nederbrakel den 25 Oktober 1865.  
en er godvruchtig overleden den 1 April 1941.  
Gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Confrerie van het H. Hart en van de  
H. Barbara

---

Zijn rechtschapene inborst en zijn minzame handwijze hadden hem de genegenheid en den eerbied verworven van allen die hem kenden. Hij vond immers zijn genoeg in anderen te helpen en voor eenieder had hij een gemoedelijk woord.

Sterven is het lot van alle menschen hier op aarde maar niemand kent dag noch uur waarop de dood komt aankloppen. Daarom noemen wij voorzichtig en wijs de mensch die zich in zijn leven zóo aanstelt, zooals hij wenscht gevonden te worden in het uur van zijn dood.

Wat wij dus vooral moeten vreezen, is niet zoozeer; schielijk te sterven, maar wel: te sterven onvoorbereid. De duurzame overledene had, sedert geruimen tijd reeds, zijn krachten voelen verminderen; dat was voor hem de zalige vermaning. In de beproeving aanriep hij den Heer en naam zijn toevlucht tot het gebed.

Duurbare Nichten, hartelijk dank ik U voor de liefdevolke zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt omgeven en bijgestaan. God moge het u vergelden. In afwachting van een gelukkig wederzien, blijft mijn indachtig in uwe goede werken en gebeden.

De vier akten.

(12 j. afl.)