

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gelukkigen ouderdom, en op gevorderden leeftijd, is hij gekomen tot de volheid der dagen.

Eene eerekroon, zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheden gevonden worden.



Bid voor de ziel van zaliger

MIJNHEER

CÉLESTIN CARNEWAL

Weduwnaar van

COLETA VAN DER LINDEN

*geboren te Nederbrakel den 25 Mei 1828,
en aldaar overleden den 11 Januari 1906.*

VOORZIEN DER HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN.



Hij was een goed en zachtaardig man. Eerbaar van zeden, van zijne jeugd af in de deugd gevorderd heeft hij er in volhard, daarom was hij van iedereen bemind.

Gij mijne dierbare kinderen die mijne vreugde en mijnen troost waart, vaartwel. Bemint altijd elkander, staat vast in den Heer, weest niet angstig en bezorgd; maar in alle aangelegenheden bidt God. Doet wat gij van mij gehoord en geleerd hebt, en de God van vrede zal met u zijn.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde. *300 d. afl.*

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. aflaat.

R. I. P.

Drukk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche, Nederbrakel.