

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten !



Ter herinnering aan wijlen Mijnheer

Elie Garnewal,

*geboren te Beirlegem, den 19 Maart 1844 en aldaar
overleden den 10 Juli 1906, voorzien van de laatste
H. H. Sacramenten.*

Droefheid en angst zijn op mij nedergestort; maar, o Heer, na mijne smerten kwamen uwe vertroosting en mijne ziel verblijden. — Uit de diepte heb ik tot U geroepen, o Heer, Heer, verhoor mijn gebed! Laat uwe ooren luisteren naar de stem mijner smeeking.

Indien gij de ongerechtigheden gade slaat, wie zal bestaan? Maar bij U, o Heer, is vergeving; op U stel ik geheel mijn betrouwen.

Voorbeeldig was zijn smartelijk sterfbed, troostvol zijn sterfuur; daarom zij zijne gedachtenis in zegening

Goedhartigheid en vriendelijkheid waren de grondsteenen van zijn karakter; overal vond hij talrijke vrienden; ook zijne nederigheid en zijn gemeenzame omgang maakten hem beminnelijk, terwijl zijne rondborstigheid hem den weg baande tot het hart van ieder rechtschapen man.

Rechtvaardig, rechtzinnig in zijnen handel, gediens-
tig en behulpzaam jegens iedereen.

Gezondheid is een ijdel woord — Het leven is een droom — De vermaken zijn een gevaarlijk tijdverdrijf — Alles is ijdelheid behalve de genade en de vriendschap van God.

Bossuet

Lieve broeders, beminde zusters, familieleden en vrienden, ik smeed u, gedenk mijne ziel na mijne dood

H. Augustinus

Mijn Jezus barmhartigheid!

100 dag. afluat.

Jezus, Maria en Josef dat mijne ziel met U in vrede ruste!

100 dag. afluat.

R.

I.

P.

Drukk. Echtg. V. Afschrift, Melle.