

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

JUDITH CARNEWAL

weduwe van Mijnheer

EDMOND BLOMMAERT

geboren te Nederbrakel den 19 Februari 1859,
en aldaar godvruchtig overleden den 31 Januari 1938.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.
Zij was lid van de Confrerie der H. Barbara en
van het H. Hert.

De Heer heeft gesproken: zie ik neem deze van u weg, die gij zoo teeder bemindet en toch moogt gij niet morren of klagen; maar ootmoedig buigen en stilzwijgend zuchten. Ezechiël XXIV.

Hoe zoet is het te sterven voor deze die wel geleeft heeft. De rechtvaardige sterft; maar, sterft gerust; zijn dood is slechts de overgang van het tegenwoordige tot een beter leven. H. Augustinus.

Zij was een bezorgde en teerhartige moeder. Haar hart was het middenpunt van haar familie: zij beminde, vertroostte en stichtte haar kinderen als de beste der moeders, en werd ook van hen bemind en gezegend.

Haar laatste dagen waren dagen van heilige verduldigheid en kristelijke onderwerping aan den H. Wil des Heeren. Zij zag met groote gerustheid de dood naderen, omdat zij versterkt was door haar levendig geloof en haar kristene hoop.

O Maria, ik heb mijn betrouwen op U gesteld; beveel mij aan uw Goddelijke zoon. H. Bernardus.

Mijn duurzame Kinderen, uw moeder verlaat u. Vergeet haar niet in uw gebeden. Ik heb u allen zoo teederlijk bemint! Blijft onder elkander vereenigd, dient God getrouwelijk, en leeft zóó dat gij de dood nooit hoeft te vreezen, wanneer zij ook overkome. Vaartwel, allen wel! Tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.