

Waakt, want ge weet noch dag noch uur, wanneer de
Heer u roepen zal. Math. XXV. 13.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PROSPER CARNEWAL

Echtgenoot van Mevrouw

MARGOT STEIN

geboren te Munkzwalm, den 7 Oktober 1923 en bij
ongeval smartelijk om het leven gekomen te
Mariemont-Bascoup, den 12 Januari 1950.

De droeve mare van zijn plotse dood verwekte een algemene verslagenheid onder de mensen. Als een koene strijder is hij gevallen in het volle van den strijd.

Zeker is het dat ge zult sterven, maar onzeker op welke wijze, of wanneer of waar... Gods raadsbesluiten zijn ondoordringbaar. Laat ons in zijne dood de onstandvastigheid van dit leven overwegen en ons berusten in de oneindige goedheid en wijsheid van God, die alles naar ons beste welzijn schikt.

De duurzame overledene was een goede echtgenoot en vader, die zwaren arbeid opnam voor zijn gezin; getrouw aan zijn plichten; minzaam en zachtmoedig, werd hij door elkeen bemind. Zijn gedachtenis zal in ere blijven.

Teergeliefde echtgenote en dochtertje, heel onverwacht en op vreselijke wijze heeft de onverbiddelijke dood ons gescheiden.... weent maar weest niet ontroostbaar want in liefde blijven wij verenigd. Helpt en steunt elkander en zoekt troost en opbeuring in het gebed.

Beminde vader, schoonmoeder, grootmoeder, broeders, zusters, bloedverwanten en werkmakers, vaartwel! Dat God u beware en zegene. Bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De Familie dankt innig om uw bliken van deelneming en gebeden betoond bij dezen rouw.

Drukk. A. Darragas, koster, Munkzwalm.