

†  
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## Monseigneur FULGENS CARNONCKEL

*Apostoliek Prefekt der Zending van de Minderbroeders-Capucienen te Banzystad. in Oubangi, Belgisch Congo ; Ridder in de Orde v. d. Leeuw.*

Geboren te Geeraardsbergen den 11 November 1874

Leerling in de Apostolieke school

der Minderbroeders-Capucienen

te Brugge den 10 September 1890

Gekleed in de Orde den 16 September 1893

Geprofest den 17 September 1894

Priester gewijd den 26 Augustus 1900

Vertrok als eerste Overste en

Stichter der Zending v. Oubangi den 10 Sept. 1910

Benoemd tot Apostoliek Prefekt den 11 Juli 1911

Overleed te Molegbe St-Antonius

den 26 December 1930

Hij was een man van begeerten (*Dan X 19*) een uitgelezen werktuig om Jezus' Naam te verkondigen aan de Heidenen (*Act. IX.15*)

Hij was lijdzaam, als een goede krijgsman van Christus (*II Tim II 3*) en streed met blijdschap in den strijd van Israël (*I Mach III 2*) de vreugd des Heeren was zijne sterkte (*II Esdras VIII 10*) ; zijn schild was geloof en liefde, zijn helm de hoop der zaligheid (*I Thess. V 8*) en zijn zwaard, het woord Gods (*Ephes VI-17*) ; hij stelde zijn aangezicht als een allerhardste rots (*Is L-7*) en veel wateren der beproeving konden zijne brandende liefde niet blusschen. (*Cant VIII-6-7*)

Zijn eenige roem was het Kruis van O.H. Jezus-Christus (*Gal. VI-14*) welken hij als een zegel op zijn harte droeg (*Cant. VIII-6*) zijne kroon (*Phill. IV-1*) is het volk Gods dat hij verre van zijn geliefd Vlaanderen en van zijne bioedverwanten gewonnen heett in een nieuw belofte land (*Gen. XIV-2*) en zijn erfdeel is God zelf (*Ps. XV-5*)

Bermhertige Jezus, schenk hem de eeuwige rust !

Dr. R. Pieraert Brugstraat, 25, Geeraardsberger