

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



**Bid voor de Ziel**

van

**LUCIEN CAROBEL**

zoon van

**RICHARD en CLARA BLOMMAERT**

geboren te Opbrakel den 5 Augustus 1931. overleden  
te Opbrakel den 21 Juli 1946.

Lid van de Xaverianengenootschap en van den  
H. Hartbond,

---

God zal me als in een draaiwind verbrijzelen.

(Job, IV, 17)

Al stierf de rechtvaardige een onverwachte dood, toch zal hij in rust zijn. (Sap. IV 7) Ook als hij een vroegtijdigen dood sterft, zal hij in rust wezen. De ouderdom, die men naar waarde schatten moet, is niet die van hoge jaren; de wijsheid van den mensch bekleedt de plaats van de grijze haren, en een rein leven is de ware ouderdom. Terwijl hij aan God behaagde, werd hij door Hem bemind en van onder de zondaren weggenomen: opdat de boesheid zijn verstand niet zou veranderen, en het bedrog zijn ziel niet zou verleiden... Zijn ziel was God aangenaam, daarom heeft de Heer zich gehaast hem uit het midden der boosheden weg te halen. De volkeren zien dat maar verstaan het niet.

(Sap. IV, 7-15)

Lieve Ouders, ik verlaat u; de gedachtenis aan uw onuitputtelijke teederheid, verlevendigt in mij het berouw, u soms bedroefd te hebben. Gedooft nochtans, dat ik het u zeg: ik sterf gerust en gelukkig. Ten volle verzekerd van uw vergiffenis hoop ik dat God mij zal ontvangen in zijn hemel, en mij zal toelaten u honderdvoudig weer te geven, hetgeen gij voor mij gedaan hebt hier op aarde.

(H. Rosa van Viterbo, stervende)

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

---

Uitg. Marcel Deltand, Koster, Opbrakel