

In al uwe werken gedenk uw uitersten en gij
zult in der eeuwigheid niet zondigen. (EccVII-40)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HIPPOLIET CARRYN

echtgenoot van Mevrouw

HORTENSE MEULENIJZER

geboren te St-Maria-Audenhove den 5 Juni 1843
en er godvruchtig overleden den 23 Januari 1922,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

*Hij was Lid van de Confrerie der H. Babara
en van den wekelijkschen Kruisweg.*

Gelukkig degene, die 't uur der dood voor oogen
heeft en zich alle dagen bereid houdt om te
sterven. (Wijsh. 1Y-7.)

Wees in uw leven indachtig dat wij hier niet
altijd zullen blijven, en dat wij met deugdzaam te
leven ons eene plaats moeten bereiden welke wij
noot zullen verlaten.

Zoolang God hem de gezondheid van geest ver-
leende, was hij een goed echtgenoot en vader,
voorzichtig in zijn handel, sterk verkleefd aan
den Godsdienst, gehoorzaam aan de H. Kerk en
leerde aan zijne kinderen God vreezen en be-
minnen.

Bemide echtgenoot, troost u in den Heer,
lieve kinderen en klein-kinderen, leeft wel chris-
telijk, God zal u hier namaals loonen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,

(7 j. en 7 quadr. af.)

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.