

De vrouw zal zalig worden door 't voortbrengen
van kinderen. 1 Tim. 2, 15.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

MARIE-SIDONIE CARRYN

echtgenootte van Mijnheer

JAN-BAPTIST COOLENS

geboren te Ste-Maria-Audenhove den 24 Juni 1850
en in den Heer ontslapen te Erwetegem den 6 Juni
1925. Voorzien van de Rechten der H. Kerk.

Lid der Derde Orde van den H. Franciscus, van
het gilde van het H. Sacrament, van de confrerie
van de H. Barbara en den wekelijkschen kruisweg.

Zij was eene teedere moeder, en de liefde die zij
hare kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet
uit. H. Greg. Naz.

Het hart van haren man steunde op haar.

Gedurende ruim vijftig jaar was haar hart het
middenpunt harer familie, en haar lichaam de
verzamelplaats aller smarten. Gedurende eene halve
eeuw beminde, vertrooste, bestuurde en stichte
zij hare kinderen als de teederste der moeders, en
wierd ook bemind, vertroost, gezegend, opgepast en
vereerd door de beste der kinderen.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam, maar ik heb ze met vreugde des harten
verdragen om uwentwille. 2 Mach. 6, 30.

Vergeet mijne zuchten niet, denkt aan mijn lijden
en aan mijne zorgen jegens u. Verplicht u voor de
rust mijner ziel te bidden. H. Jo. Chris.

Heer, mijn God, reeds nu aanvaard ik, gelaten
en bereidvaardig uit uwe hand elke soort van dood,
naar gelang het u zal behagen, met al zijne
benauwdheden, pijnen en smarten. (Gebed met vol-
len aflaat in 't uur der dood).

De vier akten voor de overledene.

De Keyser & Schautteet Sottegem