

Wat is het aangenaam te sterven als men wel geleefd heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van

MARIE-LOUISE CARRYN

echtgenoot van

ROMANUS DE PELSENEER

geboren te Maria-Lierde den 25 Februari 1864
en aldaar godvruchtig overleden den 9 Mei 1915,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

De Hemel is open voor dezen die gedurende hun leven hun betrouwen op Maria gesteld hebben. H. Bern.

De zoetste vertroosting die men in het graf meeneemt, is de getuigenis dat men eene onbetspelijkte echtgenoot is geweest.

Degene die altijd indachtig zijn dat zij eens moeten sterven kunnen door de dood niet verrast worden. H. Anselm.

Bemindte echtgenoot en kinderen, ik verlaat u. Daarboven wacht ik U ; ondertusschen helpt mij door uwe gebeden.

Verleen, o Heer, aan uwe getrouwe dienaar de eeuwige rust en dat het eeuwige licht haar verschijne.

Heilige Maria, verlosseres, bid voor ons en voor de zielen van het vagevuur. 100 d. afl.

Moeder van gedurigen bijstand, bid voor ons. 100 d. afl.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.