

Wat is het leven van den mensch ? Een rook die
voor weinig tijds verschijnt en weder verdwijnt
Job IV. 15.



BID VOOR DE ZIEL

van

CYRIEL CARRIJN

echtgenoot van

ZULMA BRUYLAND

geboren te Ste Maria-Lierde den 30 Juni 1891 en
overleden te Gent den 17 Maart 1927.

De dood geeft den mensch zalige lessen ; zij leert
ons hoe nietig wij zijn voor God, hoe kort het leven
is vergeleken met de eeuwigheid Zij spaart nie-
mand en alle menschenlijke pogingen zijn tegen haar
vruchteloos.

Alhoewel wij Gods geheimen niet kunnen door-
dringen moeten wij ons nochtans aan zijre opper-
ste schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk zij ons
ook zijn, omdat Hij oneindig wijs is en ons teeder-
lijk bemint

Vaartwel beminde Echtgenootte en kind, vaart-
wel duurzame ouders en bloedverwanten, het valt
mij lastig U zoo vroegtijdig te moeten verlaten,
maar dat de wil des Heeren geschiedde

Ik sterf wel is waar, doch mijne liefde voor U
sterft niet aan den boord van 't graf, ik zal U be-
minnen in den hemel gelijk ik U bemind heb op
aarde tot dat wij in 't eeuwig Vaderland wederom
vereenigd worden

Jesus, Maria en Joseph, staat mij bij in mijnen
laatsten doodstrijd. 100 d. afl.

R. I. P.

.....
Sottegem, dr. L. Vekeman, opv, Haegeman-Cousy.