



GEDENK IN UW GEBED

Mevrouw

Joanna, Camilla CASAER

echtgenote van Mijnheer

Gustaaf TANT

te Gent geboren op 12 April 1875, en er overleden
op 11 Januari 1954, gesteund door het laatste
Heilig Recht.

Een lang leven, gans en geheel toegewijd aan haar zending van echtgenote en moeder : dit was het hare.

Zonder bekommernis over haar zelve, waren haar betrachtingen, haar zorg en haar toewijding gericht op het geluk, de voldoening en de toekomst van hen die de Goddelijke Voorzienigheid haar heeft toevertrouwd.

Steunende hulp voor die edelmoedige taak zocht en vond zij immer bij de Heer, dien ze trouw diende tot het einde toe.

Nu is voor haar het uur van loon na arbeid geslagen :
" Heer God, wij bidden er u om : wees genadig en mild voor onze goede moeder en echtgenote, uw trouwe dienaress, Joanna, Camilla ,,,

Beminden : treurt over onze scheiding, dit is menselijk : Doch, met vaste zekerheid van wederzien bij den Hemelse Vader. Bij Hem wacht ik op u : en dan is ons verenigd geluk voor eeuwig !

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Begraafonderneming Vercreyssen - Gent