

Hoe gelukkig en voorzichtig is den mensch, die in zijn leven tracht te zijn, gelijk hij in het uur der dood verlangt te wezen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Marie-Elodie GASIERIS

echtgenoot van

IVO DEMETS

Lid der confrerie van het **H Hart van Jezus**
en de **Voortplanting des Geloofs**
geboren te **S^t Cornelis-Hoorebeke**
den **24 Juli 1867**
en er godvruchtig overleden den **22 Oogst 1937**
versterkt door de **H.H. Sacramenten**



Zij heeft veel zorg gedragen voor haar huishouden en haar brood niet in ledigheid gegeten.

De zoetste vertroosting die men in 't graf mededraagt is de getuigenis dat men een onberispelijke echtgenoot, eene teedere en liefdevolle moeder is geweest, en aan de kinderen christelijke deugden tot erfenis achterlaat.

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen, vergeet niet hoezeer ik u bemind heb en welke zorgen ik voor u gehad heb. Helpt mij door uwe gebeden; bemint elkander, en eert uwen Vader al de dagen van zijn leven. Later zullen wij allen te zamen in den Hemel vereenigd zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid
300 d. afl.

S. MARIA-HOOREBEKE, DRUK. DE CLIPPELE