



## BID VOOR DE ZIEL

van Meijuffer

# Marie-Celina CASTEUR

Dochter van wijlen

## Martinus en Mathilde Tuypens

geboren te St-Lievens-Essche den 16 November 1888 en er  
godvruchtig overleden den 5 Mei 1935.

*versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.*

*Zij was Lid van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw.*

\*\*\*\*\*

“Heb moed, mijne dochter, uw geloof heeft u gered.,

Deze woorden die Jezus sprak tot de zieke vrouw uit het Evangelie, vinden hunne toepassing op deze deugdzame afgestorvene, omdat zij ook in haar geloof de gezondheid van hare ziel heeft gevonden.

Al had God haar slechts een zwak en broos lichaam gegeven, sterk was de ziel die Hij er had in gestort. Want zij verafschuwde de slechte wereld die zooveelen misleidt, zij was openhartig en rechtzinnig, zij was opgeruimd te midden harer beproevingen. Zij sprak zelfs over den dood en het eeuwig leven zonder vrees en ook zonder gemaaktheid. Allen die haar kenden of bezochten binst hare ziekte heeft zij gesticht door haar groot geloof. Dat heeft haar getroost gered en zalig gemaakt.

Beminde *Moeder*, geliefde *Broeders en Zusters*, ge zijt talrijk om de smart te dragen, dat zal ze ook verlichten., Troost u, want hier op de aarde is toch onze blijvende woonplaats niet.

Gij allen mijne *Zusters* in de Congregatie blijft getrouw aan Maria en vergeet mij niet binst deze schoone Meimaand.

H. Maria bid voor ons.

.....  
*De Namis VRIJDAG om 7 uur.*  
.....

Uitg Eug. Colaes-Watthé St.Liev.Essche