

De dood is te verkiezen boven een leven vol bitterheden en de eeuwige rust boven eene langdurende krankheid. Eccl. XXX, 137.



BID VOOR DE ZIEL

van

CHARLES-LOUIS CATTERNANG

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 7 Juni 1854
en aldaar overleden, den 1 Juni 1919.
versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld, mijne ziekte was ongeneesbaar en wederstond aan alle hulpmiddelen, en nochtans heb ik noch gemord noch geklaagd, omdat gij het waart, o Heer, die mij beproeftet Job. xii.

Hij was godvreezend en werkzaam en al zijne woorden droegen het kenmerk van voorzichtigheid en wijsheid. Eccl. XIV.

Gelukkig wie leeft en sterft onder de bescherming van Maria. H. Alph. de Lig.

Beste bloedverwanten en vrienden, ik smeed u door onzen Heer Jezus-Christus mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. 300 d. afl.

Bernhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.