

De rechtvaardige zal in eeuwig aandenken blijven leven.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN WIJLEN MIJNHEER

**LOUIS-JOSEPH CATULLE**

geboren te Vyve St Eloi den 27 Maart 1853,  
en zeer godvruchtig overleden te Bevere-Audenaarde  
den 18 Mei 1928.

*versterkt door de HH. Sacramenten onzer Moeder  
de H. Kerk.*



De dierbare overledene was een man van groot en standvastig geloof, vijand van alle kwaad, rechtschapen van karakter, minzaam en openhertig in zijn omgaan met den evenmensch. God had hem begaafd met eene schoone ziel en eene diepe godsvrucht. Zonder menschelijk opzicht volbracht hij stipt zijne christelijke plichten en in die plichtvervulling ten opzichte van God en van den evennaaste vond zijn hert oprechte vrede en waar geluk.

Gedurende zijne ziekte was hij een stichtend voorbeeld van verdueligheid en onderwerping aan den H. Wil van God, en, toen hij op het einde zijne krachten dagelijks voelde verflauwen, stelde hij al zijne hoop en betrouwen in de oneindige liefde der HH. Hert en van Jezus en van Maria.

Dierbare BLOEDVERWANTEN EN VRIENDEN, ik dank U uit ganscher hert voor de liefderijke zorgen, die Gij mij zoo langdurig en zoo gulhertig in mijne ziekte hebt besteed. Ik zal U niet vergeten in den hemel bij den troon van God. Gij ook blijft mij dagelijks indachtig in uwe godvruchtige gebeden. Vaartwel, tot wederziens in de zaligheid des hemels.

H. Hert van Jezus, wees mij indachtig !

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

300 dagen afl.

**R. I. P.**

---

Audenaarde — Bevernaege gebroeders