

GELOOFD ZIJ JESUS - CHRISTUS AMEN !



BID GOD VOOR DE ZIEL

VAN

I V O C A U S

ECHTGENOOT VAN

Rosalie VAN TROOST

geboren te Maeter den 19 Juni 1840, en godvruchtig
in den Heer ontslapen te Bevere, den 14 Dec 1924

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zijne krachten namen af, en hij stierf in eenen
gelukkigigen en hoogen ouderdom. (Gen. 25-8.)

De vrees des Heeren verblijdt het hart ; zij
vreescht vreugde en een lang leven ; alwie den Heer
vreesst, zal op zijnen sterfdag gezegend worden.

(Eccl. I, 12)

Gelukkig is de mensch, die het uur der dood ge-
durig voor oogen heeft, en dagelijks zich bereid om
te sterven. (Nav. Chr.)

Een schoon en zalig gebruik, dat is van dagelijks
den Rozenkrans te bidden ter eere van Maria ;
want de godsvrucht tot Maria is het zekerste tee-
ken van zaligheid. (H. Anselmus).

Beminde Echtgenooten en Kinderen, hebt dank
voor uwe zorgen en liefde ; dat God U zegene ; dat
Hij uwe harten beware van het kwaad, en u ver-
wijdere van allen die verkeerd spreken ; dat Hij u
voortleide op den echten en eenigen weg der waar-
heid. Zoo zullen wij elkander wedervinden in den
hemel. Ondertusschen bidt veel voor uwen vader.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr.)

R. I. P.

Wed. Wattyn, Bevere.