

Gelukkig hij die leeft, zooals hij begeert te ster-  
ven.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# URSULA CAUS

weduwe van Mijnheer

## CAMIEL WATTEZ

geboren te Elst den 17 December 1856 en godvruchtig  
overleden te Nederbrakel den 29 September 1935.  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

Op deze brave vrouw mogen toegepast worden  
de woorden van 't Boek der spreuken: "zielekracht  
en welvoeglijkheid is haar gewaad; zij spreekt met  
wijsheid, en zachtmoedigheid bestuurt haar tong;  
zij geeft nauwkeurig acht op al wat in haar huis  
omgaat, en het brood der luiheid eet zij niet; haar  
kinderen staan op en roemen haar..."

Boek der spreuken.

Die U beminnen, o Maria, zullen een grooten vre-  
de genieten, en hun ziel zal vrij zijn van den  
eeuwigen dood.

Duurbare Kinderen, gij weet hoe ik met U heb  
omgegaan, niets nalatende van alles wat u kon dien-  
stig zijn en mij gansch aan uw geluk en welzijn  
toewijdend. Handelt altijd volgens hetgeen gij van  
mij hebt gehoord en gezien. Hebt dank voor uw  
genegenheid en zorgen; moge uw geloof in de onster-  
felijkheid der ziel en in de zalige eeuwigheid U troos-  
ten over mijn heengaan.

Bidt voor mij! tot wederziens!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. af.)

R. I. P.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.