

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de
oogen des Heeren. Ps. 114.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL VAN
Mijnheer

ANTONIUS-LEONARDUS CEUTERICK

weduwnaar van Mevrouw

ELISA-PHILOMENA DE VOS

geboren te Syngem

den 16 Maart 1845 en overleden te Bevere (Oud.)

den 29 Januari 1909

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden



Hij was bemind van God en de menschen, (Eccl. XIV), want de goedheid en eene vreedzame inborst maken den mensch beminnelijk en doen hem overal vrienden ontmoeten.

H. Bonav.

De dood heeft hem van de woelige zee in de have gebracht; van nu af is hij bevrijd van de ellenden van een sterfelijk leven.

H. Ephr.

De vader die zijne kinderen wel opbrengt verheugt zich in hen gedurende zijn leven en hij moet er niet over bedroefd zijn in de ure zijner dood.

Eccl. XXX.

Zeer lieve kinderen, wij zullen elkander wederzien in den Hemel. Blijft vereenigd, bemint altijd den Heer uwen God; Hij zal u ondersteunen in de beproeving en zijne vrede zal altijd met u zijn.

H. Franc. Ass.

Ik smEEK u bij onzen Heer Jesus-Christus, dat gij mij bijstaat door uwe gebeden. Ad. Rom. xv. 30.
Zoet hert van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 d. afl.)

Mijn Jesus bermhertigheid!

(100 d. afl.)

R. I. P.

.....
Druk. C. Wattyn-Rohaert, Bevere.