

Wat is het leven van den mensch ? Een rook die voor weinig tijd verschijnt en weer verdwijnt.

Job. IV, 15.

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van

JAN-BAPTIST CEUTERICK,

zoon van

Petrus en van Marie-Therese FLAMMEZ

*geboren te Ste-Maria-Lierde, den 4 Juni 1880 en
aldaar godvruchtig overleden den 2 Januari 1926
versterkt door de Heilige Sakramenten.*



Vertrekt uit uw land, verlaat uwe vrienden en maagschap, kom tot de verblijfplaats die ik u zal aanwijzen. Gen. XII.

Hoe gelukkig is hij en hoe voorzichtig die nu tracht zoodanig te wezen in het leven als hij gewenscht te worden gevonden in de dood.

Thom-a-Kempis 23, 4.

Heer, ik heb de heerlijkheid bewonderd van uw Huis, en de plaats die uwe glorie bewoont. Ps 26 8.

De Wil des Heeren is geschied: zijn H. Naam weze gebenedijd. Job.

Laat ons in zijne dood de raadsbesluiten des Heeren aanbidden. H. Franc-v-Sales.

Beminde Familie, ik verlaat u. De Heer heeft me geroepen naar hierboven. Gedenkt u mijner in uwe gebeden.

GEBED.

Barmhertige God, schenk aan uw dienaar Jan-Baptist de eeuwige rust. Door Christus Onzen Heer. Amen.

*Barmhertige Jezus geef hem d'eeuwige rust. 300d
Bid de vier akten voor den overledene. 7 j. 7 q.a.*

Dr. — Fritz Van Damme Ste-Maria-Lierde.