

De goede christene is altijd bereid om voor
zijnen Rechter te verschijnen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Xaveer CHAVATTE

weduwnaar van wijlen Mevrouw

MELANIE DE FRAINE

geboren te Idegem den 20 Juni 1847
en overleden te Destinge den 17 Februari 1917.



Wat den Heer behaagd heeft is geschied, zijn
heiligen naam zij gebenedijd.

Waakt ! want gij weet niet wanneer de Heer
kan komen. Math. XXI 42

Gelukkig de mensch die den raad der godde-
loozen niet heeft gevolgd en de wegen der zon-
daars niet heeft bewandeld ; die standvastig en
onwankelbaar in zijne godsdienstige overtuiging
de wet des Heeren heeft bemind en nageleefd ;
de Heer zal hem in zijnen laatsten stond indach-
tig wezen.

GEBED.

God aanwie het eigen is barmhertig te zijn en
te sparen aanhoor onze smeekingen verlos uwen
dienaar van de keten der zonden die hem boei-
den en ontsla hem genadig volgens uwe oneindi-
ge barmhertigheid door J. C.

Jezus zacht en ootmoedig van hert maak mijn
hert gelijk aan het uwe. 300 d. afl.

R.

I.

P.