

Het Kruis is mijn zeker heil. Het is het Kruis  
dat ik altijd aanbid, 's Heeren Kruis is met mij,  
's Heeren Kruis is mijn toevlucht en mijne glorie  
in den Hemel. 300 dag. afl. PIUS 21 Jan. 1x 1874.



DUURBAAR AANDENKEN

VAN

**Polydore CHEVALIER,**

*geboren te Everbeke, den 23 Juni 1872 en  
aldaar overleden den 24 September 1913.*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Hij had van eenieder een zeer goeden naam  
omdat hij God vreesde, en niemand sprak van  
hem eenig kwaad. JUDITH. 88.

Gelukkig de mensch die geen gemeens heeft  
met de vijanden van den Godsdienst en die op  
den weg der zondaars niet verblijft : maar die  
de wet Gods genegen is, en die wet dag en  
nacht voor oogen heeft. Ps.

Wie den Heer vreest, die zal welvaren in  
zijn uiterste, en in zijn stervensuur zal hij ge-  
zegend worden. H. BERN.

Vaartwel dierbare vader, beminde broeders  
zusters bloedverwanten en vrienden tot in der  
eeuwigheid slechts eene beë, bidt tot mijner en  
onzer zaligheid.

O Maria Moeder van God en Moeder van barm-  
hertigheid, bid voor ons en voor de overledenen.  
300 dag. afl. LEO XIII.

R.

I.

P.

Everbeke, druk. Depessemier