

In de vrees des Heeren geleefd hebbende, is zij in volle vrede gestorven.



BID VOOR DE ZIEL

van

MARIE-PAULINE CHEYNS

Weduwe van

ADOLF DE WAELE

*geboren te Peteghem-Aud. den 9 Jan. 1851 en
godoruchtig overleden te Bevere-Aud. den 14 April 1932
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Zij deed wat goed en aangenaam was aan den Heer bleef Hem getrouw en verliet zijne wegen niet.

Reg. IV.

Vreemd aan de ijdelheden der wereld, en de deugd genegen, leidde zij een vreedzaam leven: enkel het kwijten harer plichten had zij voor oogen. *H. Gertr.*

Door den ouderdom afgemat, vol van dagen en verdiensten, is zij opgeklommen tot den berg des Heeren in onschuld en zuiverheid des harten.

Mijne kinderen, gij hebt moeder op aarde gezien als uw voorbeeld, zij is ten hemel gegaan om uwe beschermster te worden. Hier bereidde zij u tot het leven, van ginder noodigt zij u uit tot de glorie. Zij die u opwekte tot het werk, den strijd en de deugd, vraagt hierboven voor u het eeuwig geluk.

Vaartwel dan beminde kinderen, kleinkinderen en familie, ik ben aan uwe oogen ontrokken, niet aan uwe liefde. Ik bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefdheid en van de vertroosting die ik in uw midden genoten heb. Blijft in het goede volharden, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (7 j. en 7 q.)

R. I. P.