

Hoe gelukkig zijn dezen die u beminnen, o Maria,
zij zullen niet vreezen in het uur der dood. H. HIER.



ZALIG AANDENKEN

van

SYLVIA CHEYNS

dochter van

Frans & Francisca Lateur

*Raadlid der Congregatie van O. L. Vrouw
van het Broederschap van het H. Hart van Jesus
van 't 3^o Order van den H. Franciscus
en van den Wekelijkschen Kruisweg*

geboren te Mooregem

den 20 Februari 1843, aldaar overleden den 18 Sept. 1904

*versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.*



Hetgeen mij meest troost en betrouwen geeft om voor
God te verschijnen is dat ik altijd getrouw lid geweest
ben van de congregatie van Maria.

Al hare wegen waren vreedzaam en zij was onge-
veinsd en recht van herte, vreesde God en vluchte het
kwaad. — Lieve Broeder en Zuster, Bloedverwanten
en vrienden beweent mijne dood niet want ik leef in
den hemel met de maagden die ik uit er herte bemind
heb.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 dagen afaat.

Zoet Hart van Jesus wees mijne toevlucht.

300 dagen afaat.

Biddt meermaals voor SYLVIE de akten van Geloof,
Hoop en Liefde.

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpuut.