

Weest bereid, want op een uur, waarop gij het niet
meent zal de Zoon des menschen komen. Luc



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Dominica Chrispeels

echtgenoot van

Eduard APPELMANS

*geboren te Meerbeke den 10 Juli 1861, en schielijk
overleden te Dilbeek den 15 April 1935*

De ouderdom, bereikt op den weg der rechtvaardigheid, is eene kroon van waardigheid.

Spreuk XVI-31

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb mijn geloof bewaard. Ik verwacht de kroon van rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige Rechter mij als loon geven zal

St Paulus

Beminde echtgenoot en bloedverwanten het viel mij hard u te moeten verlaten, doch de goede God versterkte mij in den laatste stond. Ik verlaat u om de eeuwige rust te genieten Vaartwel en gedenk mij in uw gebeden

Jesus, Maria, Jozef, laat mijn ziel in vrede in uw gezelschap rusten.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats te Dilbeek op Woensdag 17 April 1935 te 10 uur

Druk. De Ridder Dilbeek