

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

HENRI CHRISTIAENS

geboren te Zegelsem, den 25 December 1866
en er godvruchtig overleden den 30 Maart 1936.

Voorzien van de Heilige Rechten.

Burgemeester van Zegelsem

Lid van 't Genootschap der Xaverianen

Van een vroom-christen stam had de duurzame overledene een sterk geloof geërfd, dat gepaard ging met een diep besef van eerlijkheid. Dit dubbel gevoel was het richtsnoer van gansch zijn levenswandel.

De aflussige was een wijze en voorzichtige burger-vader.

Zoolang zijne krachten het toelieten ging hij dagelijks de Heilige Mis bijwonen, voor de parochianen een toonbeeld van godsdienstigheid. Toen hij zijn einde voelde naderen, vroeg hij bijtijds aan den priester de laatste Heilige Sacramenten, die hij ontving met een stichtende godvruchtigheid. Met de grootste kalmte en met eene volkomene onderwerping aan Gods Heiligen Wil zag hij den dood te gemoet en ontsliep zacht in den Heer om in den Hemel zijn belooning te gaan ontvangen.

Kostbaar is in Gods oogen de dood der vromen.

Duurbare Familie, blijft mij indachtig in gebeden, H. Sacrificiën en goede werken. Hebt dank voor de goede zorgen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)