

Gedenkt u mijner, gij ten minsten mijne vrienden,
want de hand des Heeren heeft mij getroffen.

BID VOOR † DE ZIEL
van

COLETTE CIERKENS,

weduwe van

LOUIS SURDIACOURT,

geboren te Schoorisse, den 29 Augustus 1837
en overleden te Everbeke, den 2 November 1920

De dood heeft dan een einde gesteld aan
dien langen strijd van het lichaam met kwel-
lingen overladen en die het overweldigden. De
uur der belooning is geslagen. H. Ephrem.

De dood verrast nooit de ware geloovigen want
deze zijn altijd bereid en gerust, ja zij stelt slechts
een einde aan de ellenden dezer wereld om hen
te geleiden in de vrees des Heeren.

De wereld is een ballingschap, het leven een
doorgang, de Hemel ons waar vaderland.

Gelukkig de mensch die zich gereed bevindt
om de eeuwigheid in te varen als de dood hare
schrikkelijke zeis zwaait.

Zij aanzag de dood als het einde harer kwel-
lingen ook aanriep zij dikwijls deze die haar
moest verlossen. Job. XII 7.

Gij allen die haar gekend hebt, kinderen, bloed-
verwanten en vrienden, vergeet haar niet in uwe
gebeden.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

300 d. afl.

R. I. P.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt.