



†

Gedenk in uwe gebeden de ziel van

W. E. Pater Hubert CLAES,

Montfortaan.

geboren te Houthalen. de 21 November 1888.
Priester gewijd te Ottawa (Canada). de 6 Juni 1914.
Was achtereenvolgens werkzaam als professor en missionaris in Canada; als pastoor der parochie O. L. Vr. Middelaars te Leuven; als overste te Rotselaar en te d'Hoppe, overleed plotseling te d'Hoppe, de 10 Nov. 1949, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS!

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN W. E. PATER

HUBERT CLAES

MONTFORTAAN

Geboren te Houthalen (Limburg) 21 Nov. 1888
Geproft te Meerssen (Nederland) 4 Aug. 1909
Priester gewijd te Ottawa (Canada) 6 Jun. 1914
Was achtereenvolgens werkzaam als professor en missionaris in Canada; als pastoor der parochie O. L. Vr. Middelaars te Leuven; als overste te Rotselaar en te d'Hoppe.
Overleed plotseling op d'Hoppe, de 10 Nov. 1949, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.

De dierbare overledene was een vroom Priester en een voorbeeldig Kloosterling.

Hij bezat een goed hart en was teergevoelig.

Hij was begaafd met een echte kunstenaarsziel en hield van het schone.

De mooie grot van O.L. Vr. van Lourdes en de aanleg van de prachtige Kalvarieberg op d'Hoppe zijn een sprekend bewijs van zijn kunstenaarstalent.

Vrij onverwacht, doch niet onvoorberaid werd hij door de dood getroffen.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

DRUK. DE RUYVER-DE RUYVER • NED

Door Maria tot Jezus!

†

De dierbare overledene was een goed mens, een wijze vriend, een vurig priester.

Niettegenstaande zijn grijze haren was hij zo heerlijk jong van hart gebleven, met een speciale voorkeur voor de jeugd. Hij leefde mee met haar dromen en idealen, hij droeg mee haar strijd en moeilijkheden, hij was zo intens bekommerd om haar rijke, bloeiende toekomst.

Zijn deernis ging naar de kleinen en de eenvoudigen. Heel zijn leven stond in dienst van het schone en goede en ware. En daarom ging zijn hart met een blijde vanzelfsprekendheid naar de goede God en naar de mooie Lieve Vrouwe.

Zij, die achterblijven, mogen nooit zijn boodschap vergeten, zijn boodschap van vreugde en liefde en heerlijke trouw aan al wat goed en schoon en recht was.

De goede God en de stralende Onbevleete weze zijn hoge loon voor eeuwig!

Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

R. I. P.

DRUKWERKEN DENIS MOORS - HOUTHALLEN.