

Ik vloeï over van blijdschap, midden van al mijn beproevingen.

(Woorden van St. Paulus tot de Philippïërs)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MARIA CONSTANTIA CLAESSENS

echtgenoot van

AUGUSTINUS PEETERS

geboren te Turnhout den 3 Augustus 1908

en aldaar zeer godvruchtig ontslapen

den 27 Januari 1941

heldhaftig versterkt door de H.H. Sakramenten.

“Het kruis! het kruis! geef mij 't kruis!,, En dan drukte zij vreugdedronken het kruis aan hare lippen, op hare borst en kuste herhaaldelijk het vast omprangde kruis. “O wat ben ik toch gelukkig! gelukkig! Wat een schoone dood toch, die ik heb! Ik heb de schoonste dood van de wereld! Dat is nooit gebeurd! Dat is nooit gezien! Zoo'n schoone dood heb ik. Wat ben ik toch gelukkig, overgelukkig, dat ik goed geleefd heb: niemand kwaad gedaan! nooit uit de kerk gebleven! En daarom ben ik nu heelemaal gerust en gelukkig!,, IJlende van vreugde en lijden klapte ze in haar handen, zwaaide zij — gelijk een apostel der blijheid — haar kruis voor onze bewogen blikken. Daarna werd zij stil, nog stiller en stierf een zachte dood.

Lieve echtgenoot, onze liefde sterft niet. Eeuwig zien we elkaar weer. Zorg dubbel lief voor ons engeltje. Ik hier! Lieve ouders, broers en zusters, tot hartelijk eeuwig weerzien!

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

(300 dag. afl.)