

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van de Eerwaarde

ZUSTER MARIE-ROSA

in de wereld

Juffrouw MATHILDE. CLAEYS

geboren te Gent den	11-6-1865.
In 't klooster getreden der Zusters van 't H. Hart van Maria te Nederbrakel den	29-9-1896.
Ontving er het H. Kloosterkleed den	4-1-1897.
Werd er geprofest den	4-1-1898.
Ontsliep er zacht in den Heer den	23-2-1939.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.	

—•••—

Gelukkig de mensch die begrijpt hoe schoon het leven wordt, wanneer het naar God staat gekeerd zoo vast en bestendig als de naald van het kompas naar het Noorden. Hij kan door geen storm beroerd geraken en aan Gods rust en vrede wordt hij ruimschoots deelachtig. 't Is deze vrede die onze dierbare Zuster mocht onder vinden vooral bij het naderen van den dood, die anderen soms zoo angstig maakt: door geen boeien meer aan het aardsche vast, vond haar ziel geen last om terug te gaan naar Hem, uit wiens handen zij eens was gekomen.

Eerwaarde Oversten, Dierbare Medezusters, ik verlaat U met de blijde herinnering aan uw voortdurende bezorgdheid en liefde voor mij: het zal mij een genoegen zijn door mijn bidden u nog beter dan voorheen mijn tol van dankbaarheid te kunnen betalen.

Beminde Familie, wees den Heer zoo getrouw dat ons eens gegeven zij malkander in den Hemel terug te zien.

Mijn Jezus, bermhertigheid. (300 d. af.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. af.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt