

Voor wien God vreest, zal het welgaan in zijn laatste stonden, in zijne doodsuren zal hij gezegend worden.

ECCL. I-13.



## *Bid voor de Ziel*

van

# Philomène CLAEYS

WEDUWE VAN

## **AUGUST DUPRÉ**

*geboren te Audenaerde, den 23 September 1852,  
aldaar godvruchtig overleden den 13 April 1928,  
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.*



De duurzame overlelene was een eenvoudige brave vrouw die de plichten van den godsdienst getrouw heeft gekweten en de zware lasten van haar huishouden kloekmoedig gedragen heeft; daarom werd zij van hare talrijke kinderen geacht en bemind en haar aandenken zal in zegening blijven.

ECCL. XIV.

Zij heeft de pijnen van haar langdurige ziekte verduuld en zonder morren verdragen, wel in lachting dat de ziel door het lijden gelouterd wordt en dat de beproevingen van dit leven niets zijn vergeleken met de belooning die ons hierboven wacht.

(AD ROM. VIII.)

Beminde Kinderen, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan mijne zorg jegens U. Acht U verplicht te bidden voor de rust mijner ziel. H. JOH. CHRYS.

Vaartwel, duurzame kinderen, bloedverwanten en vrienden: bemint en helpt elkander, blijft getrouw aan uwe plichten en na de korte beproevingen van het leven zullen wij elkander hierboven voor eeuwig weder zien.

*Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne zaligheid.*

(300 d. afl.)

---

oud. dr. — VANDENABEELE.