

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van

FLORIMOND CLARA

weduenaar van

JULIETTE BLONDEAU

echtgenoot van

Marie-Thérèse VAN DER GEYNST

geboren te Péronnes, den 13 April 1867, en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 23 April 1941, versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden wanneer Hij zal komen rekening vragen. (H, Mattheus.

Vele dagen heb ik in lijden overgebracht en mijn nachten waren vervuld met pijn en smart.

(Job VI, 3)

De gezondheid is maar een ijdel woord..., het leven is maar een droom..., alles is vergankelijk in ons behalve God te dienen en Hem alleen te beminnen.

(Navolging van Christus.)

Na een verdienstelijk leven heeft hij zich op christelijke wijze voorbereid tot den dood: hij verdroeg de ellendigheid der ziekte met verduuldigheid, verzekerde dat de barmhartige Zaligmaker hem de kroon zou schenken na het lijden, en na de beproeving het loon in den hemel.

Beminde echtgenoote, kinderen en bloedverwanten, hebt dank voor uwe genegenheid en liefde: toont nu dezelfde bezorgdheid voor mijn ziel die gij gehad hebt voor mijn lijdend lichaam opdat wij eens mogen vereenigd zijn in de plaats van eeuwige geneugten.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl)

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl)

Nederbrakel Druk, Wed. O. Surdiacourt.