

Geboren te Aalst, de 19 December 1912, en op tragische wijze om het leven gebracht aan boord van het vliegtuig nabij Maribor (Joegoslavië) de 3 Juni 1954.

Dit tragisch gebeuren stort 'n gelukkig huisgezin in diepe smart, dompelt 'n ganse familie in zware rouw en rukt 'n edel mens weg uit de gemeenschap.

Tranen ontspringen aan ieders oog en een algemene droefheid is waar te nemen in het stille dorp van de Vlaamse Ardennen bij de eenvoudige mensen van te lande met wie deze diepbetreurde volksvriend als vergroeid was.

Hoe kon het anders?... Hij was eenvoudig, goedhartig, dienstvaardig en vriendelijk tegenover iedereen. Zichzelf vergetend wist hij ongekende noden te lenigen en ontmoedigden op te beuren door zijn opgeruimd karakter en zijn minzame lach.

Priesters, Kloosterlingen en Missionarissen waren zijn grote vrienden, dat heeft hij steeds getoond door de veelvuldige diensten die hij hun bewezen heeft. Hiertoe werd hij gedreven door zijn christen geloof en zijn goed hart.

Het offer, o Heer, is zwaar maar wij buigen het hoofd voor uw ondoorgrondbare raadsbesluiten en zeggen met onderwerping: « Dat uw H. Wil geschiede ! »

Teerbeminde echtgenote, mijn tragisch heengaan is voor U 'n zware beproeving en ik begriep uw grote smart, edoch, richt uw ogen ten hemel want de Heer alléén kan U troosten. Hij schonk ons een zoontje, (de liefdeband die ons verenigd houdt) leer hem voor vader bidden in de zalige hoop dat wij elkaar eens mogen weerzien voor eeuwig in de Hemel.

Geliefde moeder en schoonouders, ik dank U voor uw genegenheid en gij mijn beminde zusters, schoonbroeders en schoonzusters, familieleden, vrienden en kennissen, vaart allen wel en bidt voor mij.