

« Kom, Heilige Geest... geef haar de eeuwige  
vreugd». (Seq. v. Sinxen)



## ZALIGE GEDACHTENIS

aan

### Eerw. Moeder GERARDA

(in de wereld Juffrouw Louise CLINCKSPOOR.)

Geboren te Laarne de 25 Januari 1875  
in 't klooster getreden te Opbrakel de 8 Mei 1894  
er gekleed de 11 Augustus 1894  
er geprofest de 5 October 1895  
sedert 1949 overste van het klooster te Elst en  
er zeer godvruchtig in de Heer ontslapen de  
30 Mei 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten.

De volmaakte liefde bestaat hierin ; zich voor  
altijd toe te wijden aan God en zichzelf weg te  
schenken aan de evenaaste.

Om dit doel te bereiken heeft moeder Gerar-  
da de kloosterstaat verkozen en zij is steeds ge-  
bleven een getrouwe dienstmaagd van de Heer.

Goed doen aan anderen, alléén om God te  
behagen, dit was haar streven.

Haar medezusters aanmoedigen en opbeuren  
door haar wijze raadgevingen en haar taaie wils-  
kracht, dat was haar betrachtting.

Offeren en lijden in stille onderwerping aan  
Gods H. Wil en in vereniging met Christus, dit  
was haar verlangen. De Heer heeft haar gebed  
verhoord en alles is geschied volgens zijn god-  
delijk welbehagen, moge Hij nu ook haar eeuwig  
erfdeel zijn.

Zeer geëerde overste, welbeminde medezus-  
ters, bloedverwanten en kennissen, ik dank U  
voor de toewijding, de zorgen en de genegen-  
heid die gij mij betoond hebt, hierboven zal ik  
voor U ten beste spreken, weest gij mij ook in-  
dachtig in uw gebeden, zo blijven wij verenigd  
in de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Koningin der maagden, bid voor ons.