

Bewaar ons Heer in de eeuwige rust, gij die ons  
door het hout van het H. Kruis hebt vrijgekocht.  
Off. mort.



Zalige gedachtenis

van

**ALICE RACHEL CLINQUANT,**

geboren te Everbeke, den 26 April 1913

en aldaar overleden den 7 Mei 1930.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

---

Heer gij hebt uit ons midden gehaald deze die  
ons lief was en het geluk van ons leven uitmaakte;  
zij is verdwenen als eene schaduw. Job. XXX

In den bloei des levens is haar gezegd: stel  
orde aan uwe zaken want gij gaat sterven; in volle  
overgeying aan Gods wil sprak zij: o Heer ik heb  
op U betrouwd, mijn lot is in uwe handen.

Omdat zij God behaagde, was het noodig dat  
zij beproefd werd, God zond haar eene korston-  
dige ziekte over, welke zij met onderwerping aan-  
vaarde als eene zalige voorbereiding tot de dood  
zeggende met den H. Augustinus; o Heer hetgeen  
ik te lijden heb, gaat voorbij en eindigt ten minste  
met de dood; hetgeen ik van u ontvangen zal, zal  
eeuwig duren.

Troost u dan beminde vader, moeder en zusters  
onze scheiding zal niet langdurig zijn, een dag zal  
komen die ons allen in den Heer zal vereenigen,  
ondertusschen bidt voor mij ik zal voor u bidden.

Barmhartige Jesus geef haar de eeuwige rust.  
7 jaren en 7 quard.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht,  
300 d. afl.

---

Everbeke druk. DepessemierVanderdonckt