

Doe uw aanschijn over ons lichten, o Heer,
en wees ons genadig. Ps. 66 2.

Bid voor † de ziel

van

Charles-Louis Joseph CLINQUANT,

weduwnaar van

Léonie Vandermeulen,

*Geboren te Everbeek, den 15 September 1876
en er overleden den 22 Augustus 1941.*

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was een oprechte en goede kristen. die zonder menschelijk opzicht zijn geloof voor God en de menschen beleed door woorden en werken. Zijn oprechtheid van inborst zal voor altijd zijn geheugen in achting bewaren.

De Chev.

Hij heeft met moed en verdueligheid zijn langdurige smarten verdragen, zich herinnerende deze woorden van den Apostel : de Heer beproeft die Hem bemint. Eccl. 2, 5, II.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, uw vader verlaat u. Hij vertrekt uit deze wereld, waar hij zooveel voor u gezorgd heeft. Altijd heeft hij u teederlijk bemind en in den hemel zal hij u nog beminnen, want zijn liefde voor u sterft niet. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Beminde broeders en zusters onze scheiding zal niet eeuwig zijn, weldra zien wij elkander weer in het verblijf der gelukzaligen.

*Genadige Jezus. geef hem de eeuwige rust
7 jaren en 7 q. afl.*

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonck