

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel die dood welke en plotselings en onvoorbereid is.



Bid voor de Ziel van Mijnheer

Jules Cnockaert

echtgenoot van

Mevrouw Julienne Malingreau

geboren te Ronse den 15 Februari 1883, en er godvruchtig overleden den 8 Januari 1941, voorzien van de Heilige Sacramenten door stervenden.

— — —
Vele menschen sterven plotselings en onvoorzien want de Zoon des Menschen zal komen op het uur dat wij er het minst aan denken. (Luc. XII : 40)

Hoe dikwijls hebt gij niet gehoord : deze viel onder 't zwaard, gene is verdrongen... die is bij het eten gestorven... en zoo is aller einde de dood (N. C. XXIII : 7). en 's menschen leven gaat voorbij als een schaduw. (Job. XIV : 2)

Welhaast zal het hier met u gedaan zijn ; zie maar eens hoe uw zaken staan : heden leeft de mensch en morgen is hij verdwenen. (N. C. XXIII : 1) Zalig hij, die altijd het uur van zijnen dood voor oogen heeft, en zich alle dagen voorbereidt op het sterven. (N. C. XXIII 2)

God zal den mensch loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens zijn handel en wandel vergelden. (Job.)

De Heer vermengelt met bitterheid het geluk van dit leven, opdat wij een ander geluk zouden zoeken dat oprecht en eeuwigdurend is. (H. Aug.)

Vaartwel, Beminde Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten ! Hebt dank voor uw genegenheid en zorgen. Bid den we voor elkander en troost u bij de gedachte van het blijde wederzien in den hemel. Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)