

Onder het Kruis van heuren dierbaren Zoon, stond
de troosteloze Moeder... En ze weende.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
THEOFIEL CNUDDE,

zoon van zaliger August en Leonie De Gelan,
SOLDAAT BIJ HET 2^{de} JAGERS TE VOET,
krijgsgevangen genomen te Lier, op 7 Oktober 1914.

geboren te Geeraardsbergen, op 28 Oogst 1888,
overleden na een kortstondige ziekte, in 't lazaret van
Oberhausen (Duitschland), op 30 Mei 1918.

Stervende krijger, wie reikt u de palmen?

Wie krant uw hoofd om uw liejde en uw moed?

Waar hoort ge 't lied te uwer eere weergalmen?

We'k is uw loon voor 't vergotene bloed?

Palmen: Verkwisten van jeugdige krachten,

Waar zich de were d zoo luttel om stoort;

't Lied: Uwe weeklacht in eendlijke nachten;

't Loon: Uwe dood in een vreemdingenoord. —

Hier zijn legioenen onweerdige menschen,

Enkel op buit en op winsten belust,

Nimmer de grootheid van 't land zij en wenschen.

Nimmer, dan geld en genot, en... de rust. —

Dra wijkt uw ziel uit dit booze gewemel,

Martelaar, offer van edelen Plicht:

Dra vindt ze heur heil, heuren roem in den Hemel:

Hier heerscht de nacht, maar bij God straalt het Licht!

Wie zou op aarde uw leven vergelden?

Wie zoek in 't vreemde uw verlatene graf?

Ginds weent ge, samen met duizende Heiden,

Bittere tranen... doch God droogt ze af. —

Weerdige zoon van ons schoone Verleden,

Eer van uw maagschap, van moeder den trots:

't Lied uit ons hart zijn ons vrome gebeden,

't Loon uw verblijf in de aanwezigheid Gods!